

Laatste aanbeveling

Ouders, familieleden en vrienden van Falco.

Het lichaam van deze mens, die ons zo dierbaar was
hebben wij voor het laatst in ons midden.

Wij dragen hem over aan de levende God.

Falco, zo mochten wij je kennen. Aan het begin van je leven kreeg
je die naam van je vader en moeder.

Water ten leven was er voor je toen je naam met liefde klonk
in deze kerk toen je werd gedoopt.

Met water ten leven tekenen wij je nu, je leven is volbracht.

Falco, wij omringen je met wierook zoals wij je met liefde en
aandacht hebben omgeven tijdens je leven.

En zoals deze rook opstijgt naar de levende God,
zo gaan al onze gedachten en al onze gebeden met jou mee.

Laat ons nu gaan in vrede om Falco, die wij dit uur voor het laatst
in ons midden mochten hebben.

Mogen wij, die met hem verbonden zijn nu ook, omwille van zijn
dood dieper met elkaar verbonden blijven.

En moge

God ons in die vriendschap en saamhorigheid nabij zijn met zijn
zegen,

Hij die is : Vader, Zoon en Heilige Geest.

Gaan wij heen in vrede.

Uitgeleide

Muziek - A. Bocelli - Canto della Terra



Falco "Op weg naar het licht"

* 10 oktober 1999 + 4 november 2021

Coevorden - 9 november 2021

*Een jong leven
te weinig tijd gegeven
te kort op deze aarde,
maar van onschatbare waarde.*



Opening van de afscheidsviering

Falco van wie wij zoveel hielden, is voor de laatste maal in ons midden, hier in deze kerk waar hij eens werd gedoopt. Wij besprenkelen zijn lichaam met ons gewijde water, verwijzend naar het water van de doop, naar Gods geborgenheid. Bij het naar voren brengen luisteren wij naar muziek van Coldplay - Fix you.

Begroeting, woord van welkom

De kaarsen rondom de baar worden ontstoken.

Wij omgeven Falco met licht en warmte.
Wij omgeven hem met het licht van Christus.

Gebed

Barmhartige God, zie ons hier bijeen rondom dit afscheid;
wees met ons begaan en neem ons bij de hand.

Wij bidden deze middag voor Falco en vragen U: zie hoe hij geleefd heeft, in vreugde maar zeker ook in pijn en moeite, maar altijd op de weg van uw Verbond. Doe met hem zoals U gedaan hebt met Jezus Christus, de eerste onder ons, gestorven aan het kruis, verrezen op de derde dag en nu levend bij U.

Dienst van het Woord

V. De Heer zij met U

A. en met uw Geest.

V. Lezing uit het evangelie volgens Matheus.

A. Lof zij U Christus

In die tijd zei Jezus: 'Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben goedmoedig en eenvoudig van hart, en ge zult rust vinden in uw binnenste; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

V. Zo spreekt de Heer

A. Wij danken God.



Woorden ter gedachtenis en overweging

Romy (in memoriam)
Laura (dierbare herinneringen)

*Foto's worden getoond. Ondertussen speelt muziek van
A. Bocelli - Con te partiró.*

*Het gedachteniskruisje wordt in de Mariakapel opgehangen.
Ondertussen luisteren we naar Ave Maria.*

Voorbeden. Bij iedere bede ontsteken wij een kaars.

God onze Vader,
Als wij even stil worden deze dagen,
dan spreekt ons hart van Falco;
het vertelt van wat wij nog hadden willen doen en zeggen en horen,
het vertelt van gemiste kansen en van erg mooie dagen.
Laat alle liefde die er tussen hem en ons gegroeid is
veilig zijn in uw behoedende hand.

God onze Vader,
als wij even stil worden deze dagen,
dan huilt ons hart om Falco,
het vraagt naar hem en verlangt een weerzien ooit.
Veranker in ons hart het vertrouwen, dat Gij ons allen
eens tot voltooiing brengt.

Als er deze dagen een stilte valt God,
dan gaat ons hart uit naar het gezin en de familie van Falco
en naar allen die een sterke band met hem hebben.
Houd hen overeind, schenk hen hoop in overvloed.

Wij bidden voor de zieken, die niet meer kunnen staan en gaan
waar ze graag zouden willen, dat het hen nooit zal
ontbreken aan medeleven en aandacht.

Wij bidden voor degenen die vanmiddag worden herinnerd
aan een groot gemis in hun leven, dat ze bescherming
en geborgenheid mogen ervaren bij God en bij medemensen.

Wij bidden voor al onze dierbare overledenen,
heel in het bijzonder de overleden opa Domenico en oma Elisa
Marani, oma Grietje Beenen, oma Pots en opa Voortman.

Wij bidden voor de velen die naamloos zijn gestorven en die
door niemand worden betreurd. Dat zij geborgen zijn in de liefde van God.

Barmhartige God, Gij kent ons lachen en huilen,
Gij verstaat ons zwijgen. Wij hebben geen mooie woorden
voor de dood en wij begrijpen niet wat er is gebeurd.
Troost ons daarom in stilte en in ons geloof
in Jezus van Nazareth, uw Zoon en onze Heer en Heiland
Tot in eeuwigheid. AMEN



Yolanda (overpeinzing)

Muziek (Maaike Ouboter - *Dat ik je mis*)

